



Stichting EOTAS heeft als doel om dove kinderen in Tanzania een eerlijke kans te geven om zelfredzaam te zijn in hun toekomst door een onderwijsprogramma op maat te bieden



EOTAS

Nieuwsbrief 15e jaargang – nummer 26

Juni 2012

Nieuwe ontwikkelingen en nieuw bestuur

Met plezier bieden wij u deze nieuwsbrief van EOTAS aan. In deze nieuwsbrief vindt u informatie over de dovenschool in Dodoma, onze bestuurswisseling en de samenwerking tussen EOTAS en andere organisaties. Dankzij de samenwerking met de Anglicaanse kerk in Dodoma (hierna genoemd: DCT) is het nu mogelijk voor EOTAS om zich meer te concentreren op uitbreiding van de school en continuïteit van het onderwijsprogramma. De laatste jaren ging er steeds meer tijd zitten in het dagelijks beheer, waardoor er onvoldoende tijd overbleef om te werken aan de broodnodige uitbreiding van de school. In de komende maanden hopen we met een goed beleidsplan te komen, zodat de school door kan groeien naar de doelstelling van 150 kinderen.



Begin mei heeft een bestuurswisseling plaats gevonden binnen Stichting EOTAS. Jenta Sluijmers (*foto hieronder*) die sinds 1995 als mede-oprichtster en beleidsmedewerker betrokken is geweest, heeft haar functie overgedragen aan Nienke Munting. Nienke introduceert zichzelf verderop in deze nieuwsbrief. Bauke Leenaar (*foto rechtsboven*), betuurslid sinds 2006, heeft vanwege andere verplichtingen zijn werk bij EOTAS als audioloog moeten stopzetten. Langs deze weg wil ik Bauke en Jenta van harte bedanken voor hun inzet. Dankzij de fijne samenwerking gedurende de afgelopen 13 jaar hebben wij de Dodoma dovenschool kunnen realiseren. Tevens wil ik graag Nienke Munting verwelkomen in het EOTAS bestuur. (*Door Robin van Donkersgoed*)



Info:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Robin van Donkersgoed of Nienke Munting:

Email: info@eotasfoundation.org,
of onze website bezoeken:

www.eotas.eu

Stichting EOTAS: Rek. Nr.
50.27.50.820 ABNAMRO bank, Amsterdam

Shuleni stelt zich voor

Shuleni ('Naar School' in het Swahili) is een kleinschalig educatief noodfonds bedoeld voor dove kinderen in het gebied tussen Morogoro en Dodoma in Tanzania. Het fonds is een jaar geleden opgericht met als eerste doel de huismoeder en de kinderen uit Morogoro te helpen die na de sluiting van het 'Boarding House' bij de 'Kilakala Unit for the Deaf' aldaar op straat waren komen te staan. Aanvankelijk schoot stichting Tanzatoto, o.a. actief op de Kilakala Unit for the Deaf, te hulp door Mama Latifa, de huismoeder, in staat te stellen een Montessori opleiding voor kleuterleerkrachten te volgen.

Na haar diplomering kreeg zij een nieuwe baan aangeboden in Dodoma waarbij Tanzatoto haar salaris nog een jaar doorbetaalde. Toen hier een einde aan kwam heeft Shuleni zich ten doel gesteld om niet alleen dit salaris over te nemen, maar ook om zoveel mogelijk kinderen uit Morogoro die thuis waren komen te zitten, terug naar school te sturen. Aangezien de Kilakala Unit niet langer over een Boarding House beschikt, benaderde Shuleni EOTAS met het verzoek

om deze kinderen in Dodoma te accepteren, waar zij wél intern kunnen verblijven. Het terugvinden van de voormalige 'boarders' uit Morogoro is een langzaam proces waar veel geduld en volharding voor nodig is. Zo waren Zawadi en Latifa Edwin, twee superslimme dove zusjes die het op de Kilakala Unit heel erg goed deden, niet meer te traceren. Ze komen uit Gairo, een dorpje tussen Morogoro en Dodoma waar Robin tot twee keer toe navraag naar ze heeft gedaan zonder resultaat. Uiteindelijk besloot Shuleni Mama Latifa om hulp te vragen. Zij is de afgelopen kerstvakantie op onderzoek uit gegaan en heeft na een dag rondvragen de zusjes teruggevonden. Dankzij EOTAS konden zij in Dodoma terecht en hebben zij een nieuwe kans gekregen om hun school af te maken. Shuleni zorgt voor het schoolgeld van deze zusjes. Binnenkort krijgen



zij gezelschap van hun vriendinnetje Anna Joseph, die ook thuis was komen te zitten en 'kwijtgeraakt' was. Ook zij is weer teruggevonden, in een hutje op een berghelling in Morogoro, dankzij het volhardende speurwerk van Mama Latifa. Anna krijgt ook een nieuwe kans in Dodoma. Shuleni heeft een sponsor voor haar gevonden, zodat Mama Latifa haar na de zomervakantie, als Maiko (foto hierboven) in Dodoma een bed voor haar in elkaar getimmerd heeft en er een matras voor haar is, kan ophalen. In Morogoro helpt Shuleni een aantal kinderen met de reiskosten, zodat ook zij naar school kunnen blijven gaan. (Door Monique Bekker)



Links het oude kooktoestel en rechts de nieuwe versie

EOTAS heeft een milieuvriendelijk kooktoestel in de keuken op school geïnstalleerd. Dit nieuwe, door "Sunseed" in Dodoma gebouwde fornuis, is veel efficiënter met hout en bovendien voorkomt het rookvorming in de keuken, zoals op de open kooktoestellen. Hierdoor zijn we in staat om milieuvriendelijke maaltijden voor de kinderen te maken en tegelijkertijd te zorgen dat onze koks een veilige en prettige werkomgeving hebben. De kosten van dit fornuis bedroegen ongeveer 200 euro, maar door besparing op hout, hebben we dat geld er snel weer uit. En gezondheid van de kinderen en koks heeft uiteindelijk geen prijskaartje!



Nienke

Even voorstellen.

Ondanks dat ik al wel eens vaker een stukje in de EOTAS nieuwsbrief heb geschreven lijkt het mij toch goed om mijzelf nogmaals aan u voor te stellen. En wel omdat ik sinds mei van dit jaar de functie van Jenta, als secretaris in het EOTAS bestuur, heb overgenomen. U zult dus vast nog vaker van mij horen! Ik ben logopedist. Tijdens mijn studie logopedie in 2008 kreeg ik via Bauke en Jenta de mogelijkheid om op de dovenschool in Dodoma een half jaar stage te lopen. Onder de geweldige begeleiding van Saskia Tien heb ik een zeer bijzondere stage gehad. We hebben veel met en voor de kinderen kunnen doen. Ik heb de dovenschool, Dodoma en Tanzania goed leren kennen. Het was een half jaar om nooit te vergeten en het heeft mij nooit meer los gelaten.

Al in Tanzania is samen met de dove vrouwen in Dodoma en Saskia het idee voor het WanaZiwi project ontstaan. Samen met Alyanne Huisman hebben we dat in Nederland verder uitgewerkt en is het uitgegroeid tot een prachtig project. Met WanaZiwi is mijn band

met EOTAS ook sterk gebleven.

Tanzania is mij altijd blijven trekken. In 2011 ben ik nogmaals voor een half jaar naar Tanzania vertrokken. Nu niet naar Dodoma maar naar Musoma, een kleine stad aan het Victoria meer. Hier werkte ik voor een organisatie die gehandicapte kinderen, in de breedste zin van het woord, helpt. Ook dit was weer een zeer bijzondere ervaring. Achterop de motor reden we door het Tanzaniaanse land letterlijk op zoek naar gehandicapte kinderen.

Nu, weer in Nederland heb ik hier mijn huis en een geweldige baan. Toch blijft de band Tanzania. Daarom ben ik zeer vereerd om deel te mogen uitmaken van een mooie organisatie als EOTAS.

Dank daarvoor!

Nienke Munting.



Onze collega Ganana is mede verantwoordelijk voor de constructie van het WanaZiwi gebouw waar jonge dove vrouwen de kans krijgen om vaardigheden voor een zelfstandige toekomst te kunnen leren.

Samenwerking in Tanzania

(Door Ganana E Kamwela, vertaald uit het engels)

Mijn naam is Ganana E. Kamwela en ik ben werkzaam bij de Anglicaanse kerk van Centraal Tanganyika (DCT) als directeur van het Dovenproject. Dit project omvat het aanleren van gebarentaal aan kinderen, die in dorpen wonen en nooit de kans hebben gehad om onderwijs te volgen of te leren communiceren vanwege hun handicap. Tevens verlenen wij financiële en praktische ondersteuning aan leerlingen die hun basisonderwijs afgerond hebben en naar de middelbare school gaan.

Naast onderwijs organiseren wij gebarentolken om de Doven Gemeenschap de kans te geven om kerkdiensten bij te wonen en te begrijpen. Dit programma helpt dove jongeren uit

hun isolement te halen. Vorig jaar is EOTAS met DCT overeengekomen om de verantwoordelijkheid voor de school over te nemen. EOTAS zal DCT blijven ondersteunen met financiering van een aantal lopende kosten en advies wanneer dat nodig is, vanwege hun ruime ervaring met het beheer van de Dovenschool. Als directeur van de DCT dovenprojecten draag ik nu de verantwoordelijkheid voor het beheer van de school. Naast mijn werk voor de DCT ben ik voorzitter van stichting EOTAS Tanzania en werk ik nauw samen met Robin van Donkersgoed om er voor te zorgen dat de door EOTAS geplande projecten zo goed mogelijk worden uitgevoerd. Bij deze bent u van harte welkom om ons te bezoeken en te zien wat wij voor de dove kinderen in Dodoma betekenen. Mijn emailadres is: gananakamwela@yahoo.com

Wat u deed voor dove kinderen in Tanzania

- Met dank aan Chloe Eelen die met ondersteuning van VSO vanaf februari 2011 t/m februari 2012 ons spraak-/taalprogramma voor de kinderen op school heeft verzorgd. Chloe heeft haar contract inmiddels beëindigd en we wensen haar veel succes met haar werk in de toekomst.
- Na het vertrek van Chloe heeft Bridget Brighton uit Nieuw Zeeland een aantal taken uit het spraak-/taalprogramma uitgevoerd met de kinderen voor een periode van drie maanden. We willen graag Bridget bedanken voor haar enthousiasme en geweldige inzet gedurende deze periode.
- Dankzij de bijdragen van een aantal Diaconieën is Stichting EOTAS in staat om de Anglicaanse kerk in Dodoma financieel te ondersteunen om het welzijn van de dove kinderen te verzekeren.
- Dankzij de steun van PEDIRA (PROSOMOPLEIDINGEN) in Nijverdal waren we in staat om een hoognodig stapelbed erbij te bouwen voor de kinderen die niet naar huis kunnen.
- De bijen uit Ermelo worden weer van harte bedankt voor hun honingproductie. De opbrengst uit verkoop van de honing heeft een aantal kinderen een plek op de kleuterschool kunnen geven.

Graag willen wij alle (ook niet genoemde) donateurs hartelijk danken voor hun geweldige inzet, originele initiatieven en donaties. Samen maken we het onderwijs en de zorg voor dove kinderen in Dodoma mogelijk.

WAT KUNT U NU DOEN VOOR DEZE KINDEREN?

Stichting EOTAS blijft zich inzetten om dove kinderen in Tanzania eerlijke kansen op goed onderwijs te geven. Dankzij de samenwerking met de Anglicaanse kerk in Dodoma, is er nu meer zekerheid over de toekomst van de school, omdat de kerk een stabiele lokale organisatie is met veel ervaring op het gebied van schoolbeheer.

Om de kinderen in staat te stellen op school te verblijven en goede zorg en onderwijs te ontvangen blijft er wel financiële steun nodig.

U kunt deze kinderen helpen met een eenmalige bijdrage of via een financieel adoptieplan. Het voordeel van een adoptieplan is dat u persoonlijk op de hoogte gehouden wordt van de vooruitgang van het door u gekozen kind. Het is mogelijk om een kind in eerste instantie voor een half jaar te helpen. Als u tevreden bent met de gang van zaken, dan kunt ervoor kiezen om een langere periode "uw" kind te blijven steunen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Stichting EOTAS via email: info@eotasfoundation.org.

Onze hartelijke dank, als u onlangs een bijdrage geleverd heeft.

Vriendelijke groet,
Robin van Donkersgoed

