



P.O. Box 2696 Dodoma

All children have an equal right to good education.

Beste vrienden en donateurs,

Op het moment van schrijven hier in mijn kantoor in Dodoma in Tanzania heb ik uitzicht op bomen die vol in het blad zouden moeten staan, maar nu een soort van droge stengels met een paar blaadjes zijn geworden. De mooie wolken in de lucht zullen wederom geen regen brengen vandaag, dus maar hopen op morgen, zoals we dat elke dag blijven doen. Veel dorpen rondom Dodoma hebben enorm water tekort en mensen moeten vaak midden in de nacht op zoek naar een centrale kraan in hun wijk, waar op dat moment wel water uitkomt. Ook bij ons op school hebben we veel watertekort, wat goed te zien is aan de bomen op de foto. Zo droog heb ik het nog niet gezien in mijn 26 jaar in Tanzania. Dankzij uw steun kunnen we onze dovenschool nog steeds van water voorzien, maar de situatie wordt met de dag lastiger. De vraag is of El Nino echt gaat toeslaan in Dodoma en wat voor effect het dan zal hebben na bijna 3 jaar grote droogte met slechts een enkele regenbui in het regenseizoen.

Hopelijk wordt het nog iets goeds in de komende maanden, zodat er in januari na de kerstvakantie weer voldoende water is om alle 150 dove kinderen van een goede veilige en hygiënische omgeving op school te voorzien, zodat ze onderwijs kunnen blijven volgen.

(Robin van Donkersgoed)



Introductie van Mustafa Shabani Iddy

Mustafa was één van de eerste dove leerlingen in de EOTAS beroepstrainingen. Hij zat op de Kigwe basisschool, zo'n 40 kilometer buiten Dodoma, toen EOTAS daar begon met extra praktijklessen naast het regulier onderwijs in 1997. Na de basisschool mocht Mustafa doorstromen naar "Bwiru Boys Secondary School" in Mwanza. Na het voltooien van de middelbare school kon hij verder naar een praktijkopleiding op Yombo Technische school in Dar Es-Salaam, waar hij een cursus elektriciteitsleer heeft gevolgd. Vanwege zijn positieve houding, betrouwbaarheid en goede inzet kon Mustafa bij EOTAS in dienst als technisch medewerker.

Vervolgens heeft hij vele praktische vaardigheden erbij geleerd inclusief het gebruik van een computer. Vanwege deze kennis en zijn positieve inzet geeft Mustafa nu ook computerles aan kinderen bij ons op school.

Ondanks dat Mustafa zijn vaardigheden enorm heeft uitgebreid via trainingen bij EOTAS en goed begrip van taal heeft, blijft het een grote uitdaging om in de maatschappij goed mee te kunnen komen, omdat nagenoeg niemand in de horende wereld gebarentaal beheerst. Dit maakt communiceren erg moeilijk en alles moet opgeschreven worden om elkaar goed te kunnen begrijpen.

Op de foto geeft Mustafa een demonstratie van zijn pleisterwerk in één van de klaslokalen, wat hij ook via EOTAS heeft geleerd. Al het onderhoudspersoneel bij EOTAS moeten meerdere vaardigheden beheersen, zodat iedereen makkelijk en veelzijdig inzetbaar is bij onderhouds- en constructiewerk. Daarnaast helpt veelzijdigheid om ook buiten de organisatie klusjes uit te voeren en geld erbij te verdienen. Mustafa heeft goed zijn best gedaan in de afgelopen jaren om veel bij te leren en is nu een waardevolle medewerker van de organisatie. Dankzij uw eerdere steun hebben we Mustafa op weg kunnen helpen van doof kind zonder mogelijkheden tot een succesvolle volwassene met eigen huis en gezin, die nu zelf een rolmodel is geworden voor dove kinderen en jongeren.

Feestdag ter ere van opening Presidentieel Paleis in Dodoma

In mei dit jaar was een speciale nationale feestdag georganiseerd ter ere van de opening van het presidentiële paleis in Chamwino net buiten Dodoma. De overheid had besloten dat dit een speciale sportdag voor scholen zou gaan worden, waaraan ook de Dodoma Dovenschool mocht meedoen. Het is een goed



teken, dat onze school erkend is en ook uitgenodigd wordt om mee te doen aan officiële nationale festiviteiten. Er werden voetbalwedstrijden voor de jongens en korfbalwedstrijden voor de meisjes gehouden gedurende deze dag. Deze ontmoetingen met andere scholen zijn van groot belang om de



acceptatie van dove kinderen in de samenleving te bevorderen. Deze dag van ontmoeting en samen sporten werd afgesloten met een gezamenlijke maaltijd met kinderen van andere scholen en medewerkers van het Dodoma stadsbestuur. Dit was weer een belangrijke dag van erkenning voor de dove kinderen bij ons op school.

Afscheidsfeestje schoolverlaters

Op onze school proberen we elk jaar een afscheidsfeestje te houden voor onze leerlingen die de lagere school volledig hebben afgerond. Zoals gebruikelijk is in Tanzania, werd er ook een eregast uitgenodigd. Dit jaar was dat de directeur van de afdeling Speciaal Onderwijs op het Ministerie van Onderwijs in Tanzania, Mevrouw Matonya. Verder werden ouders, vertegenwoordigers van het



stadsbestuur en andere organisatie ook uitgenodigd. Dit jaar hebben 14 van onze leerlingen hun basisonderwijs met succes afgerond. Deze groep bestond uit 8 meisjes en 6 jongens, die (zoals overal ter wereld) erg blij waren dat ze eindelijk klaar waren met school. Leerlingen hadden toneelstukjes en dansvoorstellingen voorbereid om de gasten en andere kinderen te vermaken op deze mooie dag.



Ook deze keer was er een gezamenlijke maaltijd georganiseerd aan het einde van alle activiteiten. In Tanzania worden de meeste feestelijkheden afgesloten met gezamenlijk eten. Het is een mooie gelegenheid voor ouders, kinderen en andere genodigden om samen tijd door te brengen en vooral de vaardigheden van dove kinderen te erkennen. Het was een dag met een mengsel van blijdschap, verdriet, opluchting en spanning samen voor onze schoolverlaters.

Introductie van Rehema Charles Olambo.

Rehema komt uit Rorya, Mara-regio. En heeft haar middelbare school op A niveau afgerond. (Vergelijkbaar met VWO in Nederland) Vervolgens werd ze geselecteerd om verder te studeren aan de Universiteit van Dodoma, waar ze de opleiding "Speciaal Onderwijs" heeft gevolgd. Daarnaast heeft Rehema zelf nog extra trainingen gevolgd in onderwerpen waarin ze geïnteresseerd was.





Een paar jaar geleden kwam ze als vrijwilligster bij ons op school werken om les te geven in één van onze kleuterklasjes. Het werd snel duidelijk dat Rehema veel talenten had en ook heel creatief was. Dat maakte haar zeer geschikt om de leiding van ons Wanaziwi Creatief Centrum over te nemen, toen haar voorganger weg ging. Rehema organiseert allerlei creatieve activiteiten voor de kinderen afhankelijk van hun leeftijd en interesses. Zij wordt hierbij

ondersteund door een aantal andere EOTAS medewerksters, omdat er heel veel kinderen naar deze leuke middagen toe komen. De kinderen zijn vrij om te komen, maar meestal zit de speelruimte helemaal vol met zo'n 50 of meer kinderen. De meeste kinderen komen uit een milieu van verwaarlozing en onbegrip, wat schadelijk is voor een goede ontwikkeling. Voor de grotere kinderen in groepen 5 t/m 9

organiseert ze o.a. activiteiten in decoreren voor feestjes, zeep maken, knippen, naaien en meten, maken van sierartikelen zoals oorbellen, armbanden, sleutelhouders en kettingen. De creatieve activiteiten bij ons op school zijn heel belangrijk voor de kinderen, omdat ze spelenderwijs leren samenwerken en elkaar te accepteren.



Rehema helpt ook mee met begeleiding van de meisjes die bij ons op school verblijven, omdat zij anders geen onderwijs kunnen volgen, vanwege te grote afstanden of problemen thuis. Rehema heeft een eigen kamer naast de slaapzalen en samen met de andere begeleidster (Mama Lati) zorgen zij 7 dagen per week ervoor dat alles goed loopt met de meisjes op school. Rehema zorgt ervoor dat de kinderen elke ochtend



alles schoonmaken en zelf hun bedden opmaken zich wassen en netjes aankleden, voordat ze gaan ontbijten.

Verder leren de kinderen ook om buiten hun omgeving goed te onderhouden en water te geven aan bomen en planten. Zoals meerdere landen heeft ook Tanzania te maken met serieuze ontbossing. We proberen de kinderen bij te brengen dat de bomen en planten een belangrijk deel van hun leefomgeving is. Rehema is als vrijwilligster gekomen, maar is inmiddels een zeer belangrijke medewerkster in ons EOTAS team geworden.

Nieuws uit de kleuterklas

Mama Lati en Rehema zijn niet alleen groepsleidsters van de meisjes op school, maar ook de leerkrachten van de jongste kinderen. Dit is een hele grote uitdaging omdat de jongste kinderen (of kinderen die pas op latere leeftijd voor het eerst naar school komen) niet alleen een enorme taalachterstand hebben, maar ook op alle andere ontwikkelingsgebieden. Dat leidt, vooral in het begin, tot veel onbegrip en conflicten. Gelukkig pikken de meeste kinderen al snel de eerste gebaren op in de gebarende omgeving bij ons op school. In de



kleuterklas krijgen de jongsten ook een speciaal kleutergebarend-programma aangeboden, waarmee de taal- en sociaal-emotionele ontwikkeling al snel

op gang komt. Daarnaast werkt de kleuterklas met de Montessorimethode, waarbij gebruik gemaakt wordt van speciaal materiaal dat erop gericht is de cognitieve ontwikkeling van de kinderen te stimuleren. Dat materiaal wordt zo intensief gebruikt dat het ook snel slijt en kapotgaat. De Montessori Vereniging in Tanzania organiseert daarom speciale workshops om materiaal te repareren en kennis over het juiste gebruik hiervan weer op te frissen. Het hoofd van de school, Mr. Kennedy en mama Lati hebben in september deelgenomen aan zo'n workshop en zijn met nieuwe inspiratie en gerepareerd materiaal weer teruggekomen.



Beste vrienden en donateurs,

We mogen heel dankbaar zijn voor de mensen die ons blijven ondersteunen in deze lastige tijden. Helaas zijn de donaties de afgelopen jaren afgenomen, waardoor we noodgedwongen moeten bezuinigen op het onderwijs en voorzieningen voor de kinderen hier. Het is wel een goed streven om Tanzaniaanse samenleving en de ouders van de kinderen zelf meer verantwoordelijk te willen maken voor de kinderen in dit land, maar dat gaat niet zomaar van de één op de andere dag. Ondertussen is het belangrijk dat de kinderen van vandaag niet een speelbal worden van politieke belangen en goede intenties. Acceptatie, goede bescherming en gepast onderwijs voor dove kinderen realiseren heeft veel tijd nodig. EOTAS blijft ernaar streven om meer positieve betrokkenheid van ouders en samenleving te realiseren, maar ondertussen is het wel belangrijk om onderwijs en veiligheid van de kinderen, die vandaag leven, te waarborgen. Hiervoor is uw financiële steun van harte welkom, alle beetjes, groot en klein, helpen hiermee.

**Namens de dove kinderen in Tanzania en ons bestuur,
wens ik graag iedereen hele fijne kerstdagen en
een gezond en voorspoedig 2024 toe,
Robin van Donkersgoed (robindonkersgoed@yahoo.co.uk)**

Info:

**For more information about
sponsoring deaf children, please
contact::**

Robin van Donkersgoed
or Nienke Munting:
Email: info@eotasfoundation.org,
or visit our website:
www.eotasfoundation.org

**Stichting EOTAS:
Rek. Nr. NL95ABNA0 50.27.50.820**

